

WERELDWIJD MEER DAN 1 MILJOEN EXEMPLAREN!

DE  
**AUTORITEIT**  
VAN DE GELOVIGE



*Als koningen  
regeren in dit leven*

KENNETH E. HAGIN

DE  
AUTORITEIT  
VAN DE GELOVIGE

*Als koningen  
regeren in dit leven*

KENNETH E. HAGIN



# De autoriteit van de gelovige

– Als koningen regeren in dit leven

Uitgegeven door Arrowz

info@arrowz.org

www.arrowz.org

Auteur: Kenneth E. Hagin

Vertaling: Vincent Grit

Typografie en omslagontwerp: Lifesupreme.com

ISBN 978 94 90489 05 2

NUR 707

Copyright © 1967/1986 Rhema Bible Church, tevens bekend als Kenneth Hagin Ministries, Inc., Tulsa, Oklahoma.

Oorspronkelijke titel: The Believer's Authority

Oorspronkelijke uitgever: Faith Library Publications, Tulsa, Oklahoma

Vertaling van de tweede, herziene editie van 1986. Uitgegeven met toestemming. Illustratie op omslag gebruikt met toestemming.

De Bijbeltekst in deze uitgave zonder nadere bronvermelding is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010 Stichting Herziene Statenvertaling.

De Bijbeltekst in deze uitgave met de vermelding NBG is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.

De Bijbeltekst in deze uitgave met de vermelding WV is ontleend aan de Willibrordvertaling (herziene editie), © 1995 Katholieke Bijbelstichting.

Enkele Bijbelcitaten zijn door auteur of vertaler gecursiveerd of voorzien van verklarende tekst tussen haakjes. Het gebruik van eerbiedskapitalen is aangepast aan de huisstijl van de uitgever van dit werk.

Copyright Nederlandse vertaling © 2014 Arrowz, Amsterdam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, met uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All right reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other – except for brief quotation in printed reviews, without the written permission of the publisher.

# Inhoud

Voorwoord van Kenneth Hagin Jr. ....	7
Inleiding .....	9
1. De gebeden van Paulus .....	11
2. Wat is autoriteit? .....	19
3. Gezeten met Christus .....	25
4. De macht van de duivel verbreken .....	35
5. Autoriteit uitoefenen .....	43
6. Opgewekt met Christus .....	63
7. De wapens van onze strijd .....	69
8. Autoriteit over demonische machten, niet over de menselijke wil .....	75
Noten .....	93
Over de auteur .....	95

# Voorwoord van Kenneth Hagin Jr.

Mijn vader schreef *De autoriteit van de gelovige* in 1967. In de loop van de jaren hebben de Bijbelse waarheden op deze pagina's het leven veranderd van zeer veel mensen. Maar sinds 1967 heeft hij zelfs nog meer inzicht gekregen in het onderwerp geestelijke autoriteit. Hij zei vaak dat hij zou willen dat zijn boek ook deze inzichten zou bevatten.

Ter gelegenheid van mijn vaders vijftigste ambtsjubileum hebben we dit boek uitgebreid met de informatie die hij er altijd aan had willen toevoegen. We zijn heel blij dat we deze herziene editie aan u kunnen aanbieden.

– ***Kenneth W. Hagin***

President, Kenneth Hagin Ministries, Tulsa, Oklahoma

# Inleiding

In de jaren veertig vroeg ik me af: hebben wij autoriteit waarvan we ons niet bewust zijn, die we nog niet hebben ontdekt, die we niet gebruiken? Af en toe had ik geestelijk autoriteit ervaren. Net als anderen was ik er min of meer toevallig tegenaan gelopen en oefende ik geestelijk autoriteit uit zonder precies te weten wat ik deed. Ik vroeg me af: probeert Gods Geest me iets te laten zien? En dus begon ik dit onderwerp uitgebreid te bestuderen en werden dingen gaandeweg steeds duidelijker.

Door een artikel in *The Pentecostal Evangel* ben ik de woorden 'kracht' en 'autoriteit' gaan bestuderen. Toen stuitte ik toevallig op een artikel met de titel *The Authority of the Believer*, geschreven door John A. MacMillan,<sup>1</sup> een zendeling in China die later redacteur van *The Alliance Weekly* werd. Dit alles bracht mij tot de conclusie dat wij als lichaam van Christus een autoriteit hebben waarvan we ons niet bewust zijn, autoriteit waarvan we geen gebruik maken.

Slechts enkelen van ons opereren in die autoriteit en dan nog zeer beperkt. Maar voordat Jezus terugkomt, zullen vele gelovigen in hun autoriteit gaan staan. Zij zullen hun autoriteit kennen en de taak volbrengen waarvoor God hen geroepen heeft.

# De gebeden van Paulus

In de brief aan de Efeziërs wordt meer aandacht besteed aan de autoriteit van de gelovige dan in alle andere brieven aan gemeenten in de Bijbel. Aangezien dit boek op de Efezebrief is gebaseerd, moedig ik u aan om de eerste drie hoofdstukken gedurende een paar dagen te lezen en te herlezen. U zult zien dat het einde van het eerste en het derde hoofdstuk door de Geest geïnspireerde gebeden zijn. Paulus bad deze gebeden niet alleen voor de gemeente in Efeze. Omdat ze door de Heilige Geest zijn gegeven, zijn deze gebeden net zo goed vandaag op ons van toepassing als vroeger op de gelovigen in Efeze.

(...) houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten (...).

- EFEZE 1:16-20

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

– EFEZE 3:14-19

Er kwam een keerpunt in mijn leven toen ik deze gebeden meer dan duizend keer voor mijzelf had gebeden. Eerst las ik ze hardop voor, beginnend bij het gebed in het eerste hoofdstuk. Daarbij maakte ik de gebeden persoonlijk door ‘mij’ te zeggen waar Paulus ‘u’ schrijft. Wanneer ik bijvoorbeeld Efeze 3:14-17 hardop las, zei ik: ‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van *mijn* Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij *mij* geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in *mijn* hart woont.’

Ik besteedde veel tijd aan het bidden van deze twee gebeden. Met mijn Bijbel opengeslagen bij deze hoofdstukken zat ik geknield voor in de kerkzaal van de gemeente in Oost-Texas waar ik voorganger was. Ik bad deze gebeden meerdere keren



per dag. Soms vertelde ik mijn vrouw dat ik naar de kerkzaal ging om te bidden en dat ik niet gestoord wilde worden, behalve in geval van nood. Zo was ik soms twee of drie dagen in gebed. Gedurende de winter van 1947-1948 bad ik zes maanden lang op deze manier. Toen begon het eerste waarvoor ik aan het bidden was, te gebeuren. Ik had gebeden voor 'de geest van wijsheid en van openbaring' (Ef. 1:17) en de geest van openbaring begon te functioneren!<sup>2</sup> Ik begon dingen in de Bijbel te zien die ik nog nooit eerder had gezien. Mijn ogen werden gewoon geopend!

In die zes maanden zag ik meer vooruitgang in mijn geestelijke groei en kennis van het Woord dan in de voorgaande veertien jaar als voorganger en de meer dan zestien jaar als christen. Het was een van mijn grootste geestelijke ontdekkingen ooit. Ik zei tegen mijn vrouw: 'Wat heb ik in hemelsnaam lopen verkondigen? Ik was voorheen zo onwetend ten aanzien van de Bijbel, dat het een wonder is dat de leiders van de kerk niet zijn komen uitleggen dat je moet schuilen als het regent!'

Als we willen groeien, moeten we deze geest van wijsheid en openbaring van Christus en zijn Woord hebben. Ons verstand kan ons dit inzicht niet geven; de Heilige Geest moet het ons openbaren. Veel mensen willen weten hoe ze voor medechristenen moeten bidden. Als u begint met het bidden van deze gebeden uit de Efezebrief, zult u in hun leven daarvan de resultaten zien. Ik raad u aan om deze gebeden ook voor uzelf te bidden.

Jaren geleden bad ik deze gebeden zowel 's ochtends als 's avonds voor een familielid. Hij had snel genezing nodig, maar hij leek maar niet te kunnen pakken wat de Bijbel over goddelijke genezing onderwijst. Tijdens het bidden van deze gebeden vulde ik zijn naam in waar Paulus 'u' en 'uw' gebruikt, zoals ik dat eerder voor mijzelf had gedaan. Binnen tien dagen schreef hij mij: 'Ik begin dingen te zien die ik nooit eerder heb gezien.' Zo zie je maar weer: volg het Bijbelse voorbeeld en de zaak komt in beweging. Het was verbazingwekkend hoe snel mijn familieleden veranderden toen ik eenmaal naar Bijbels voorbeeld voor hen begon te bidden. (Voor sommigen van hen bad ik al jaren zonder enig resultaat.)

## De autoriteit van de gelovige

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

- EFEZE 6:12

Prijs God! Wij hebben door Jezus Christus autoriteit over dit soort kwaadaardige machten. Wat Paulus hier zegt, moeten we zien in het licht van wat hij in de hoofdstukken ervoor schrijft. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij door Christus autoriteit hebben. *Onze strijd met de duivel zal altijd moeten*

*zijn met het besef, dat wij autoriteit over hem hebben, omdat hij een verslagen vijand is. De Here Jezus Christus heeft hem immers voor ons verslagen.*

Hoe dan ook, de autoriteit van de gelovige is een onderwerp waar maar weinig gelovigen iets van weten. Sommigen denken dat autoriteit over de duivel alleen voor een paar uitverkoren mensen is aan wie God een bijzondere zalving heeft gegeven. Maar dat is niet waar: die autoriteit is beschikbaar voor alle kinderen van God! Wij ontvangen deze autoriteit op het moment van onze wedergeboorte. Terwijl God ons een nieuwe schepping in Jezus Christus maakt, erven wij de Naam van de Here Jezus Christus en kunnen wij in gebed deze autoriteit tegen de vijand gebruiken. Maar de duivel wil niet dat christenen meer leren over de autoriteit van de gelovige. Hij wil ons blijven verslaan wanneer dan ook. Daarom zal hij alles doen wat in zijn vermogen ligt om christenen ervan te weerhouden de waarheid over hun autoriteit te leren kennen. Op dit punt zal hij ons meer aanvallen dan op enig ander onderwerp. Hij weet dat zijn gloriedagen voorbij zijn wanneer wij de waarheid kennen. Dan zullen wij over hem heersen, terwijl we genieten van de autoriteit die we hebben ontvangen.

In Efeze 1:3 staat: 'Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met *elke* geestelijke zegen' (WV). Dat is dus *elke geestelijke zegen die er is*. In Christus zijn alle geestelijke zegeningen van ons. Wij hebben autoriteit, of we ons daarvan

nu bewust zijn of niet. Maar dit alleen weten, is niet genoeg. Het is kennis omgezet in daden wat resultaat geeft! Het is tragisch als christenen leven zonder er ooit achter te komen wat hun toebehoort.

Heeft u hier wel eens bij stilgestaan: gered worden is het recht van iedere zondaar. Jezus heeft de prijs voor het behoud van de ergste zondaar al betaald, zoals Hij die ook voor ons betaald heeft. Daarom heeft Hij ons uitgezonden om het Goede Nieuws te verspreiden: vertel zondaars dat ze met God verzoend zijn. Maar dat hebben wij hun nooit zo verteld. We hebben hun verteld dat God kwaad op hen is en een lijst bijhoudt met wat ze allemaal fout hebben gedaan. En dat terwijl de Bijbel zegt dat God de zondaar niets aanrekent! Dit is wat zo afschuwelijk is: de arme zondaar die dit niet weet, gaat naar de hel, terwijl God al zijn schulden al heeft kwijtgescholden. Dit staat duidelijk in de tweede Korinthebrief :

God was het namelijk Die in Christus de wereld met zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

- 2 KORINTHE 5:19

Er is geen zondeprobleem. Jezus heeft dat al opgelost. Er is alleen een zondaarprobleem. Breng de zondaar bij Jezus en het probleem is opgelost. Inderdaad, het is een beetje anders dan het traditionele onderwijs, maar het is wel wat de Bijbel

zegt. Omdat de zondaar zijn rechten niet kent, kan hij er geen gebruik van maken. Op dezelfde wijze hebben christenen niets aan hun rechten als ze die niet kennen. Ze moeten horen wat hun rechtmatig eigendom is. Om die reden heeft God leraren in de gemeente geplaatst en ons zijn Woord gegeven: om ons te vertellen wat van ons is.

In de natuurlijke wereld kunnen we ook dingen bezitten, maar als we niet weten dat die van ons zijn, hebben we er niets aan. Eens was ik vergeten dat ik een twintigdollarbiljet wat dieper in mijn portemonnee had gestopt. Toen ik op een dag geen benzine meer had en mijn portemonnee binnenstebuiten keerde, vond ik het biljet. Ik kon niet zeggen dat ik het niet had, want het was al die tijd in mijn bezit. Het zat al die maanden in mijn broekzak. Omdat ik niet wist dat ik het had, kon ik het niet uitgeven. Toch was het net zoveel van mij toen ik niet wist dat ik het bezat, als toen ik dat wel wist.

Jaren geleden las ik over een man die dood was aangetroffen in een kleine, slecht onderhouden kamer die hij voor drie dollar per week huurde. Hij was twintig jaar een bekend gezicht geweest in de straten van Chicago, iemand die altijd in vodden gekleed ging en uit vuilnisbakken at. Toen hij twee of drie dagen niet meer was gezien, gingen bezorgde burens hem zoeken en vonden hem dood in bed. Een autopsie wees uit dat hij was overleden aan ondervoeding. En dat terwijl in de geldriem die hij om zijn middel had, meer dan drieëntwintigduizend dollar zat! De man leefde in diepe armoede en

probeerde met de verkoop van kranten in zijn onderhoud te voorzien, maar ondertussen had hij gewoon geld. Hij had in het beste hotel kunnen wonen in plaats van in die kleine, uitgewoonde kamer. Maar hij maakte geen gebruik van wat hij bezat.

Wij moeten weten wat ons toebehoort. Jezus zei: 'En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken' (Joh. 8:32). In Hosea zegt God: 'Mijn volk [niet de zondaars, niet de wereld] gaat te gronde door het gebrek aan kennis.' (Hos. 4:6 NBG). Door gebrek aan kennis lijden mensen onnodig.

Rhema



Bible Training Center

- **Persoonlijke verdieping en transformatie door gezalfd onderwijs**
- **Leren bewegen in de kracht van de Geest**
- **Praktijkervaring opdoen door bedieningstages**
- **Gerichte voorbereiding op de vervulling van je roeping**
- **Compleet en effectief lesprogramma**
- **Goede balans tussen Woord en Geest, theorie en praktijk**

Gekwalificeerde docenten met ruime pastorale ervaring geven de modules Genade, Geloof, Genezing, Charismatische Perspectieven, De Autoriteit van de Gelovige, Oude en Nieuwe Testament, Bibliologie, Geestelijk Leiderschap en nog veel meer. De lesstijl is toegankelijk, helder en ontspannen.

Rhema Bible Training Center is een tweetalige parttime opleiding (een vrijdagavond en zaterdag per maand) op een centrale locatie in het land en is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.

Rhema Bible Training Center is opgericht door Kenneth E. Hagin. Rhema heeft veertig jaar ervaring met het oprichten, leiden en ontwikkelen van bijna 200 Bijbelscholen in 46 landen.

***Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.***

– Daniël 11:32

**Schrijf je vandaag nog in!**  
**[www.rhema.nl](http://www.rhema.nl)**

## Over de auteur

Kenneth Erwin Hagin werd geboren in de Verenigde Staten op 20 augustus 1917 in het stadje McKinney, Texas. De man die God zou gebruiken om genezing te brengen aan duizenden mensen, begon zijn eigen leven als een wonder. De kleine Kenneth woog nog geen kilo toen hij geboren werd. De dokter dacht dat hij dood was, maar toen zijn grootmoeder hem vasthield, voelde ze nog leven in hem. De dokter gaf haar wat babyvoeding om het kleintje te voeden en zei: 'Dit spul blijft langer goed dan hij.' Hagin zei hier later over: 'Maar ik was langer houdbaar!'

Later ontdekte men dat hij een hartafwijking had en aan een ongeneeslijke bloedziekte leed. Na verloop van tijd begon zijn hartafwijking het uiterste van zijn krachten te vergen. Op zijn vijftiende hadden de artsen hem opgegeven en begon een lang ziekbed. Het was in deze periode dat hij stierf en naar de hel ging. Hoewel hij was opgevoed als Southern Baptist en elke week naar de kerk ging, had hij zich nooit echt bekeerd en was hij niet zeker van zijn redding.



## Naar de hel en terug

Op 22 april 1933 verliet Kenneths geest zijn lichaam. Hij daalde steeds verder in de aarde af, totdat hij voor de poorten van de hel stond. Op het moment dat hij naar binnen zou gaan, hoorde hij een stem ver boven hem in een onbekende taal spreken. Onmiddellijk merkte hij dat hij weer terugkeerde naar de aarde. Dit gebeurde nog twee keer. De derde keer dat Kenneth terugkeerde naar de aarde, erkende hij eindelijk Jezus als zijn Heer. Hij wist dat als hij dat niet zou doen, hij nog een keer zou afdalen, maar dan voorgoed. Vanaf de dag dat hij bij de poorten van de hel was weggerukt, begon hij God te prijzen en dankte hij Hem elke dag dat Hij hem had gered. Hij was nog steeds aan bed gekluisterd, gedeeltelijk verlamd en ontzettend zwak, maar hij had vrede en rust. Hij wist dat als hij zou moeten sterven, hij niet naar de hel zou gaan.

## Markus 11:22–24

In de herfst van 1933 zette Kenneths oma hem rechtop in bed, zodat hij in haar oude Methodistenbijbel kon lezen. Omdat hij zo zwak was, kon hij zich maar tien tot vijftien minuten concentreren en begon dan wazig te zien. Maar na een paar weken kon hij al een uur achter elkaar lezen en uiteindelijk kon hij lezen zolang hij maar wilde. Omdat hij dacht dat hij elke dag kon sterven, besloot Kenneth om het Nieuwe Testament te lezen. In het Evangelie van Markus stuitte hij op het

Schriftgedeelte dat zijn leven zou veranderen en de hoeksteen van zijn bediening zou worden.

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

– MARKUS 11:22–24

Kenneth was dankbaar voor zijn redding, maar in Markus 11 ontdekte hij dat hij meer kon ontvangen. Toen hij dit gedeelte las, leek het alsof de hele kamer ineens werd overspoeld door licht. Het was alsof iemand de zonwering omhoog deed op een prachtige zomerse dag. Ook leek het alsof er licht in zijn binnenste kwam. In augustus 1934, terwijl hij veel over deze woorden nadacht, begon de waarheid over geloof in Gods Woord tot hem door te dringen. Hij zag dat *ontvangen* wat God belooft in zijn Woord, het resultaat is van Gods beloften *geloven*. In zijn boek *I Believe In Visions* vertelt hij hierover: ‘Ik begreep precies wat dat vers in Markus 11:24 betekende. Tot op dat moment was ik aan het wachten totdat ik genezen zou zijn. Ik controleerde mijn lichaam, testte mijn hartslag om te zien of ik genezen was. Maar toen zag ik dat het vers zegt dat je moet geloven op het moment dat je bidt. Het ontvangen komt *na* het geloven.’

## **Als je genezen bent, hoor je niet in bed te liggen**

Kenneth *wist* dat hij genezen was. Maar nu moest hij daarnaar handelen. Aan de buitenkant was zijn situatie onveranderd: hij was nog steeds aan bed gekluisterd en hij kon nog steeds zijn benen niet bewegen. Het enige wat veranderd was, was het nieuwe licht van binnen: de openbaring die hij had gekregen. De Heilige Geest zei tegen hem: ‘Als je genezen bent, zou je op moeten zijn en hoor je niet in bed te liggen.’ Daarmee instemmend hees Kenneth zichzelf in zitstand en vervolgens tilde hij zijn benen met zijn handen een voor een naast zijn bed. Onder een spervuur van leugens van de duivel, begon Kenneth hardop te verklaren dat hij was genezen en dat hij zou gaan staan en lopen. Langzaam maar zeker stond hij op, terwijl hij zich stevig vasthield aan het bed waarin hij zestien lange maanden gelegen had. In het begin was hij nog wat duizelig. Toen kwam het gevoel in zijn benen terug: ‘Het was alsof twee miljoen naalden in mij prikten,’ zei hij later. Na korte tijd ebde de pijn weg, waarop hij begon rond te lopen in zijn kamer. Hij vertelde niemand wat er die dag gebeurd was. De volgende ochtend stond hij op, kleepte zich aan en ging met zijn familie aan tafel ontbijten.

## **Een man met een missie**

Nadat hij genezen was, wilde Kenneth Hagin zijn verhaal vertellen aan een ieder die het maar wilde horen. Hij preekte waar en wanneer hij maar de kans kreeg. In 1936 begon hij

als voorganger in een kleine kerk in Roland, Texas. In de twaalf jaren die volgden, diende hij meerdere gemeenten in Texas. Hij trouwde met Oretha en ze kregen twee kinderen: Kenneth en Patsy. In 1949 werd hij een reizende prediker. Hij hield ook genezingsdiensten, maar richtte zich vooral op het onderwijzen van geloof.

Toen hij in mei 1950 in Houston, Texas was, hoorde Hagin een hoorbare stem van God zeggen: 'Ga en leer mijn volk geloof. Ik heb jou geloof geleerd door mijn Woord en Ik heb toegestaan dat je bepaalde ervaringen had. Jij hebt geleerd door zowel mijn Woord als door ervaring. Ga nu en leer mijn volk wat Ik jou geleerd heb. Ga en leer mijn volk geloof.' Sindsdien was Kenneth nog vastberadener om geloof in Gods Woord te onderwijzen. Met de geloofsboodschap brandend in zijn hart, nam Hagin stappen om Gods opdracht te vervullen door in heel de Verenigde Staten geloofsseminars te houden. Toch had hij vaak het gevoel dat hij daarmee niet genoeg mensen bereikte. Regelmatig riep hij tot God om hulp: 'De wereld moet deze boodschap horen! Het is niet mijn boodschap, het is het Woord van God. Hoe moeten we dat verspreiden?'

## **Rhema Bible Training Center**

Gods plan voor het vervullen van de opdracht werd duidelijk tijdens de eerste Campmeeting van Kenneth Hagin Ministries in 1973. Onder de zalving van de Heilige Geest zei hij:

‘We gaan een Bijbelschool starten.’ Later gaf hij zijn zoon, Kenneth W. Hagin, de taak om wat nu Rhema Bible Training Center is, op te richten. Toen de school in september 1974 haar deuren opende, hadden 72 studenten zich voor het oprichtingsjaar ingeschreven. Daarvan studeerden 58 studenten een jaar later af.

Vandaag de dag onderscheidt Rhema Bible Training Center zich nog steeds van andere Bijbelscholen door de unieke bedieningsfilosofie. De nadruk ligt niet alleen op kennis, maar ook op praktische bediening. In de loop van de jaren is het aantal studenten en faculteitsmedewerkers van Rhema sterk gegroeid en heeft het onderwijsprogramma zich kwalitatief verder ontwikkeld. En nu, in juli 2014, zijn er 191 Rhema scholen in 46 landen waarbij 66.566 studenten het basisjaar hebben doorlopen, 48.797 studenten zijn afgestudeerd (na het tweede jaar) en 6575 studenten het derde jaar voor bedieningspecialisatie hebben gedaan. Het is nu een wereldwijde bediening die met haar scholen bijna vijftig landen tot zegen is geworden.

## **Vader van de moderne geloofsbeweging**

Voor velen bracht broeder Hagins onderwijs leven in een evangelie dat het zwijgen was opgelegd. Zijn onderwijs bejubelde de waarheid over onze machtige God en zijn liefhebbende Zoon. En hoewel hij niet hield van die titel, is Kenneth Hagin vaak de vader van de moderne geloofsbeweging genoemd.

Hij was een mentor in het lichaam van Christus. Het is onmogelijk de impact die hij had en heeft, te meten. Gelet op de oplagen van zijn materialen hebben wereldwijd zeker miljoenen gelovigen door zijn onderwijs van God ontvangen.

Kenneth Hagin bediende het Woord bijna zeventig jaar lang, nadat God hem op zeventienjarige leeftijd wonderbaarlijk genezen had. Op 19 september 2003 ging hij naar de Heer, maar nog steeds is de door hem opgerichte bediening en zijn erfenis van geloof miljoenen mensen over de hele wereld tot zegen.

# GEBRUIK UW AUTORITEIT!

Veel christenen zijn blij met hun redding en zien uit naar de hemel, maar omdat ze hun autoriteit niet kennen, leven ze ondertussen in geestelijke armoede. In dit boek legt de bekende Bijbelleraar Kenneth Hagin uit welke enorme autoriteit de gelovige heeft. Autoriteit die hem in staat stelt zijn hele leven in overeenstemming te brengen met Gods wil. Autoriteit waarvoor de duivel en al zijn demonen moeten buigen. Werkelijk niets kan de gelovige die zijn autoriteit in Christus kent, stoppen.

*De autoriteit van de gelovige* heeft in de afgelopen decennia wereldwijd ontelbare levens veranderd. Er gaat een blijvende invloed van uit, want telkens weer ontdekt de volgende generatie gelovigen de transformerende kracht van dit boek. Tijdens het lezen ontdekt u uw autoriteit en krijgt uw leven een dimensie van ongekende kracht en overwinning. Dan wordt de belofte werkelijkheid: met Christus als koningen regeren in dit leven.



**KENNETH E. HAGIN** (1917-2003) predikte het evangelie bijna zeventig jaar, nadat de Heer hem door een wonder had genezen van een hartafwijking en een ongeneeslijke bloedziekte. Zijn onderwijs benadrukt de absolute betrouwbaarheid van Gods Woord en de noodzaak van een actief geloof dat zich de Bijbelse beloften toe-eigent. Kenneth Hagin was een van de

meest invloedrijke Bijbelleraren van zijn tijd en nog steeds is zijn erfenis van geloof miljoenen mensen over de hele wereld tot zegen.



ISBN 978-94-90489-05-2



9 789490 489052 >