



OVERWINNEND LEVEN SERIE



1. De vliegende start

Bram Moelker

2. Geloof brengt verandering

Bram Moelker

3. Het koninkrijk van God

Bram Moelker

(wordt verwacht)

Bezoek de website van de Overwinnend Leven reeks op

www.overwinnendleven.nl

voor nieuwe uitgaven en gratis te downloaden ondersteunend materiaal.

GELOOF BRENGT VERANDERING

BRAM MOELKER



GELOOF BRENGT VERANDERING

– *Ontdekken en toepassen van Gods plan voor jouw leven*

Uitgegeven door Megaphos
Kwakelkade 21d
1823 CL Alkmaar
www.megaphos.org

Auteur: Bram Moelker
Redactie: Monica Boldewijn
Typografie en omslagontwerp: RonaldGabrielsen.com
Eerste uitgave: oktober 2012

Overwinnend Leven reeks – deel 2
ISBN 978 90 9026975 7
NUR 707

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951, tenzij anders aangegeven. Enkele Bijbelverzen zijn door de auteur voorzien van een verklarende term tussen haakjes.

Ter voorkoming van het onhandige hij/zij en zijn/haar worden in dit boek de mannelijke voornaamwoorden hij en zijn gebruikt. Inclusief taalgebruik is het formele beleid van Megaphos voor al haar publicaties, tenzij het de leesbaarheid van de tekst vermindert.

Copyright © 2012 Bram Moelker

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, met uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All right reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other – except for brief quotation in printed reviews, without the written permission of the publisher.

INHOUD



Inleiding	9
1. Geloof	11
2. Een leven van zegen	27
De zegen	27
Zien	32
3. De praktiserende gelovige	35
Leiderschap	35
Rentmeesterschap over geld en middelen	39
Natuurlijke talenten	56
Gaven van de Geest	57
Bedieningsgaven	61
4. Een nieuwe levenswandel	69
Vrucht van de Geest	70
Gehoorzaamheid	73
Trouw	76
Bitterheid en vergeving	78
Belijden	84
5. Loon en werken	89

Inleiding



Geloof brengt verandering is geschreven als vervolg op *De vliegende start*. Vaak is het zo, wanneer we eenmaal tot geloof gekomen zijn, dat we een bijzondere ervaring met God gehad hebben. Na zo'n ervaring wandelen we een tijdlang op de wolken. Maar na een tijd gebeurt het vaak dat we als het ware weer met twee benen op de grond komen en het gewone leven weer begint. Maar is dat echt zo? Heeft God zich dan niet op een bijzondere manier aan ons geopenbaard? Zeker, en God wil ook dat het niet eenmalig is want God heeft een plan voor jouw leven.

Eigenlijk zie je hetzelfde bij Israël gebeuren, wanneer God het volk uit Egypte (slavernij) leidt en Hij de Israëlieten ook daadwerkelijk verlost van de Egyptenaren en ze naar de woestijn leidt, om vervolgens naar het beloofde land te gaan. Op het moment dat ze in de woestijn waren, waren ze weliswaar verlost van de slavernij, maar waren de sporen van 400 jaar slavernij nog steeds zichtbaar. Ze leefden als het ware nog steeds in slavernij terwijl ze verlost waren.

Vaak is dat bij ons ook zo, maar toch wil God dat wij ons daarvan losmaken. De Bijbel geeft ons sleutels voor hoe we kunnen afrekenen met oude patronen in ons leven. In dit boek wil ik je een aantal van die sleutels uit de Bijbel geven die je zullen helpen om daadwerkelijk een overwinnend leven te leiden en Gods plan voor jouw leven te ontdekken.

Ten slotte wil Jezus niet alleen dat wij tot geloof komen, maar ook dat wij discipelen van Hem worden. Jezus zegt niet voor niets: *“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”* Een discipel is een leerling, en tijdens het leerproces leer je Jezus te volgen in woord en daad.

Geloof



In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wat geloof nu eigenlijk inhoudt. De Bijbel heeft veel te zeggen over geloof, omdat het een cruciale rol speelt in het leven van de gelovige. God zelf heeft geloof gekozen als de manier om Hem te behagen.

Maar zonder geloof is het onmogelijk om (Hem) welgevallig te zijn.

-HEBREEËN 11:6

Jezus heeft ons immers bevolen: “*Hebt geloof in God*” (MARCUS 11:22), duidelijker dan dat kan Jezus het niet zeggen. Er is geen ontkomen aan. En zoals de apostel Paulus zegt: Wij leven door de wet van geloof (ROMEINEN 3:27).

Om Gods beloften voor je leven te kunnen ontvangen moet je geloven. Uiteindelijk kon het volk Israël Gods beloften niet ontvangen vanwege hun ongeloof (HEBREEËN 3:19). Wij leven door het geloof, voor God.

Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God. Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

-ROMEINEN 14:6-8

Wat bedoelt de Bijbel met geloof? (1.1)

Het Hebreeuwse woord voor geloven is emoena, dat ‘vast vertrouwen’ betekent. Verder kan het woord emoena ook wel ‘vastheid’ of ‘onbeweeglijkheid’ betekenen, iets wat dus een zekerheid is.

*Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt,
en het bewijs der dingen, die men niet ziet.*

-HEBREEËN 11:1

We zien hier, dat geloof een zekerheid is. En dat die zekerheid van geloof erkent dat dingen zijn zoals de Bijbel zegt dat ze zijn, ook als je ze niet begrijpt.

Je zou het als het ware kunnen vergelijken met het zaaien van zaad. Als je graankorrels zaait weet je zeker dat de hoop op nieuw graan in vervulling zal gaan, al zie je het nog niet. God heeft immers gezegd dat zaaien en oogsten niet zullen ophouden te bestaan zolang de aarde bestaat (GENESIS 8:22).

Uitingen van geloof (1.2)

Geloof kan op verschillende manieren tot uiting komen. We zullen deze op een rijtje zetten zodat je een duidelijk overzicht hebt.

A - Geloof voor redding

Geloof voor redding is de eerste stap, het is een genadegave van God waar wij door gered worden. Dat houdt in dat je door het geloof in Jezus Christus gered wordt, zonder dat daar een prestatie van jouw kant tegenover staat. God heeft daar specifiek voor gekozen, zodat wij nooit kunnen zeggen dat we gered zijn omdat we het verdiend hebben vanwege onze werken (EFEZIËRS 2:8-9). Gerechtigheid komt door het geloof (ROMEINEN 3:21-30).

*Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid
en met de mond belijdt men tot behoudenis.*

-ROMEINEN 10:10

B - Geloof en werken

‘Geloof en werken’ is geloof in actie! In de Bijbel zien we dat geloof en gehoorzaamheid hand in hand gaan. Geloof zonder werken is op zichzelf een dood geloof (JAKOBUS 2:26). Echt geloof brengt goede werken voort.

Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien dit niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

-JAKOBUS 2:15-17

Actief geloof betekent in feite: handelen naar datgene wat je gelooft. Ook het belijden van geloof met je mond valt daaronder. Op het moment dat je met je mond belijdt wat je in je hart gelooft, worden het werken zoals we gezien hebben in Romeinen 10:10.

Verder zijn er nog tal van andere voorbeelden over actief geloof in de Bijbel beschreven. We zullen naar twee van deze voorbeelden kijken. Het eerste voorbeeld (1) is een blindgeborene die door Jezus werd genezen en het tweede (2) is de genezing van een verlamde.

1. De blindgeborene (JOHANNES 9:1-7)

Toen Jezus in het voorbijgaan een blinde man zag, maakte Hij na tot Zijn discipelen gesproken te hebben, slijk van zijn spuug en aarde, legde dit op de ogen van de blinde man en beval hem naar het badwater van Siloam te gaan, om zich daar te wassen. Na zich gewassen te

hebben kwam hij ziende terug. In eerste instantie zou je misschien zeggen: “Mooi dat hij genezen is van zijn blindheid.” Ware het niet dat dit wonder op een sabbat gebeurde. Het gevolg hiervan was dat de voormalig blinde man uit de synagoge werd gebannen. Volgens de traditie van de farizeeën was het maken van slijk op sabbat een overtreding van het sabbatsgebod. Dit viel onder de 39 hoofdwerkzaamheden: het maken van brijachtige massa.

Er waren twee soorten bannen, waarvan deze man de zwaarste kreeg opgelegd.

De eerste en minst zware ban was als volgt:

Iedereen moest minimaal twee meter afstand houden, behalve vrouwen en kinderen. Hierdoor was men uitgesloten van alle godsdienstig en maatschappelijk contact.

De tweede en zwaarste ban was:

Uitsluiting van de synagoge, voornamelijk gebruikt voor afvalligen en de ketters. Elke omgang, zowel persoonlijk als maatschappelijk, was verboden. In gevaar of nood mocht niemand hulp geven. De uitgestotene gold als minder dan een heiden.

De eerste ban had als doel verbetering en terugkeer, de tweede ban verstootte je echter voorgoed.

Ondanks dat hij nog niet kon zien toen Jezus het slijk op zijn ogen legde, zette hij toch de stap in geloof om naar het badwater te gaan. Hij zou misschien net als de farizeeën gedacht kunnen hebben: “Maar het is sabbat, wat zullen de mensen wel niet zeggen!” Ondanks alle gevolgen die het zou kunnen hebben, zette hij zijn geloof in werking. Hij gehoorzaamde en ging naar het badwater van Siloam om zich te wassen.

De praktiserende gelovige



In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op hoe wij als kinderen van God een actieve bijdrage kunnen leveren aan gezin, gemeente en maatschappij. Persoonlijke evangelisatie en voorbede zijn ook actieve bijdragen voor het Koninkrijk van God en de maatschappij. Deze twee zullen echter niet behandeld worden in dit hoofdstuk, maar zijn terug te vinden in het boek *De vliegende start*.

Leiderschap

Ieder mens heeft de geest van leiderschap in zich.

Geschapen naar het beeld van God (3.1)

Vaak horen we om ons heen mensen zeggen: “Ik ben op zoek naar mezelf.” Misschien heb je jezelf ook wel eens gezegd: “Ik wil mezelf vinden, ik wil weten wie ik ben en waar ik vandaan kom”, een zoektocht naar jezelf. Op zich een hele legitieme en logische vraag, want iedereen wil eigenlijk wel weten wie hij of zij is en waar hij of zij vandaan komt. Maar hoe kunnen wij onszelf vinden? Het antwoord op die vraag is niet eens zo ingewikkeld als het in eerste instantie lijkt. Sterker nog, de oplossing ligt eigenlijk zo voor de hand dat we er vaak gewoon aan voorbijgaan.

In Genesis 1:26 zegt God: *“Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.”* Dat betekent dat wanneer je op zoek bent naar jezelf, je moet uitzoeken wie God is. Want daar ligt de sleutel, je bent immers naar zijn beeld en gelijkenis geschapen.

Verder staat er in vers 26 en 28: *“Opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.”* Vers 28, *“en God zeggende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.”* De opdracht van God is dat wij geschapen zijn om te regeren over zijn schepping, dat houdt in dat de mens gemaakt is om leiding te geven. Dit geldt voor ieder mens, of het nu gaat om het beheer van het huishouden of het leiden van een groot bedrijf, het principe blijft hetzelfde. Leiderschap uitoefenen betekent verantwoordelijkheid nemen voor de taak die God je heeft gegeven.

Regeren met Jezus (3.2)

In Johannes 14:1-20 legt Jezus uit hoe wij gelovigen samen met Hem regeren vanuit de hemelse gewesten. Het Griekse woord voor woningen in vers 2 is *mone*, dat ‘verblijfplaats’ betekent. In vers 2, 3 en 18 staat het volgende: *“Want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”* Vers 18: *“Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.”* Jezus zegt tegen zijn discipelen dat Hij een plaats voor ons zal bereiden en dan zal Hij terugkomen om ons tot zich te nemen.

In vers 18 geeft Jezus antwoord op de vraag hoe dit zal gebeuren: *“Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik kom tot u.”* Met andere woorden: Jezus zegt dat Hij komt door de heilige Geest. In vers 16 en 17,

die betrekking hebben op vers 18, zien we namelijk duidelijk dat Jezus spreekt over de doop in de heilige Geest. Dus als wij vervuld worden met de heilige Geest betekent dat, dat Jezus tot ons komt en ons meeneemt (vers 3) om samen met Hem in de hemelse gewesten te regeren.

Hoe zou het anders ook mogelijk zijn dat Jezus zegt in vers 12, 13 en 14: *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.”*

Wat houdt leiderschap in? (3.3)

In Matteüs 20:20-28 laat Jezus ons zien hoe je op een snelle en efficiënte manier een leider wordt en wat leiderschap werkelijk inhoudt. Als de moeder van de zonen van Zebedeus naar Jezus gaat vraagt ze Hem of haar twee zonen in Zijn Koninkrijk aan Zijn zijde mogen zitten. Eén aan de rechter- en een aan de linkerzijde. Het opvallende is dat Jezus hen niet afwijst maar zegt:

Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik zal drinken? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn Vader. En toen de andere discipelen dit hoorden, namen zij het de beide broeders kwalijk.

-MATTEÛS 20:22-24)

Sterker nog, Jezus weet dat de mens geschapen is om te leiden en dat het verlangen ernaar dus niet verkeerd is en roept daarom zijn discipelen tot zich om uit te leggen wat leiderschap nu werkelijk inhoudt. En Hij zei: