

# Strijd in je denken

---

DAGBOEK

---



# Strijd in je denken

---

**DAGBOEK**

---

100 inzichten die je manier van denken zal veranderen

JOYCE MEYER

**Sjofar**



Copyright ©2005 Joyce Meyer  
Oorspronkelijke titel:  
Battlefield of the mind Devotional  
100 Insights That Will Change The Way You Think

Tenzij anders vermeld, is in dit boek gebruik gemaakt van  
de Nieuwe Bijbelvertaling.  
Woorden tussen vierkante haken [ ] zijn een vertaling van de  
toevoegingen in de Amplified Bijbel.

Copyright © 2012 Nederlandse uitgave:  
Sjofar Uitgeverij  
Godebaldkwartier 9, 3511 DN Utrecht  
E-mail: uitgeverij@sjofar.nl  
Internet: www.sjofar.nl  
Sjofar Uitgeverij is onderdeel van Sjofar

Vertaling: Lucie Bogaerds-d'Ancona

ISBN 978-90-6823-000-0

NUR 707, 711

Trefwoord: Geloofsopbouw, denkwereld

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt of  
verspreid in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door  
fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze editie is gepubliceerd op basis van een contract met met  
Faith Words, New York, New York, USA.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a  
retrieval system, published or transmitted, by any means, electronic, mechanical,  
photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission from  
the publisher.

This edition published by arrangement with  
Faith Words, New York, New York, USA.



# INHOUDSOPGAVE

---

<b>1</b>	De uitnodiging	1
<b>2</b>	Goed voorbereide plannen	4
<b>3</b>	Satans bolwerken	8
<b>4</b>	Leugens van de duivel	12
<b>5</b>	De waarheid kennen	16
<b>6</b>	Onderstromen	19
<b>7</b>	Schuld afschuiven	23
<b>8</b>	Gefocust zijn	27
<b>9</b>	Kracht van de Geest	31
<b>10</b>	Herkend aan onze vruchten	35
<b>11</b>	Geef het niet op!	39
<b>12</b>	“Ik kan er niets aan doen!”	43
<b>13</b>	Woestijnmentaliteit	48
<b>14</b>	Stap voor stap	51
<b>15</b>	Eerst het lijden	55
<b>16</b>	Geen veroordeling	59
<b>17</b>	Geen hoop	62
<b>18</b>	Mijn gevoelens	66
<b>19</b>	Positief denken	70
<b>20</b>	Een perfect plan	74
<b>21</b>	Alle dingen werken mede ten goede	77



<b>22</b>	Krijgen wat we willen	81
<b>23</b>	Geen excuses meer	86
<b>24</b>	Vanwaar die negativiteit?	90
<b>25</b>	Welwillende geesten	94
<b>26</b>	Positief geloof	98
<b>27</b>	De wachtende God	103
<b>28</b>	Nare voorgevoelens	107
<b>29</b>	Let op je tong	111
<b>30</b>	Geesten die het denken binden	114
<b>31</b>	Besluit te geloven	118
<b>32</b>	Let op wat je denkt	122
<b>33</b>	Meditatie leidt tot succes	125
<b>34</b>	“Ik wil een verandering van denken”	129
<b>35</b>	Een vernieuwd denken	133
<b>36</b>	Denk na over wat je denkt	137
<b>37</b>	De conditie van ons denken	141
<b>38</b>	Mijn normale denken	145
<b>39</b>	Een zachte stem	149
<b>40</b>	Bidden in de geest	153
<b>41</b>	Gods visie voor jou	157
<b>42</b>	Het vredige denken	161
<b>43</b>	Een afdwalende, vragende geest	164
<b>44</b>	Een afvragende geest	168
<b>45</b>	Een verward denken	172
<b>46</b>	Gewoon gehoorzamen	176
<b>47</b>	Het woord doen	180
<b>48</b>	Vertrouw God	185
<b>49</b>	Niets dan Christus	189
<b>50</b>	Een twijfelende geest	191



<b>51</b>	De zonde van ongelooft	194
<b>52</b>	Ongelooft verlaan	198
<b>53</b>	Blijf op het water lopen!	201
<b>54</b>	Tijd om te aanbidden	205
<b>55</b>	Waarom die stormen?	208
<b>56</b>	Twijfel is een keuze	212
<b>57</b>	Een verleidelijk aanbod	216
<b>58</b>	De ongehoorzaamheid van ongelooft	219
<b>59</b>	Sabbatsrust	223
<b>60</b>	Van gelooft tot gelooft	227
<b>61</b>	Laat de duivel het niet stelen	232
<b>62</b>	Angstige gedachten	236
<b>63</b>	Grotere dingen	240
<b>64</b>	Aansporingen	244
<b>65</b>	Onze verantwoordelijkheid - Gods verantwoordelijkheid	248
<b>66</b>	Rechtstreeks uit het hart	252
<b>67</b>	Zoek God, niet Zijn gaven	256
<b>68</b>	D.V.	260
<b>69</b>	Onze zorgen op God werpen	263
<b>70</b>	Heilige vrees	269
<b>71</b>	Verspild leven	272
<b>72</b>	Echte problemen	276
<b>73</b>	Kritisch denken	280
<b>74</b>	Problemen met je ego	283
<b>75</b>	Wanneer iemand valt	286
<b>76</b>	Oordelen	290
<b>77</b>	Elkaar liefhebben	294
<b>78</b>	Ons hart bewaren	298

<b>79</b>	Verdacht van wantrouwen	301
<b>80</b>	Vertrouw God volkomen	304
<b>81</b>	Aangename woorden, genezende woorden	308
<b>82</b>	Passief denken	312
<b>83</b>	Passiviteit overwinnen	316
<b>84</b>	Juist handelen volgt op juist denken	321
<b>85</b>	De gedachten van Christus	324
<b>86</b>	Ga mee met de stroom van God	327
<b>87</b>	Vrees niet!	331
<b>88</b>	Wees dankbaar – altijd	335
<b>89</b>	Tips om dankbaar te zijn	339
<b>90</b>	Mediteer over deze dingen	343
<b>91</b>	De zegeningen van meditatie	347
<b>92</b>	Gezalfd om bevrijding te brengen	351
<b>93</b>	Ogen om te zien, oren om te horen	354
<b>94</b>	Wat is het probleem?	357
<b>95</b>	Slechte input produceert slechte resultaten	361
<b>96</b>	Verantwoordelijkheid?	365
<b>97</b>	Alles draait om timing	369
<b>98</b>	Instant resultaat	373
<b>99</b>	Te moeilijk?	377
<b>100</b>	Vervuld met waarheid	381





# 1

## De uitnodiging

*En als ik iets te vergeven heb... doe ik het omwille van u...  
We moeten namelijk oppassen dat Satan ons niet gebruikt;  
zijn plannen kennen we maar al te goed.*

— 2 KORINTIËRS 2:10-11 —



Stel er wordt 's avonds een pakketje afgeleverd door een koerier. Na het openen, staren we naar een hele mooie, grote envelop, waarop in volmaakte letters onze naam staat gekalligrafeerd. Daarin zit de uitnodiging, die begint met deze woorden:

*Je bent uitgenodigd voor een leven vol ellende, zorgen en verwarring.*

Wie van ons zou er nou ingaan op zo'n vreselijke uitnodiging? Willen we niet liever een leven wat vrij is van pijn en moeite? Toch kiezen velen van ons zo'n leven. Niet dat we die keuze bewust maken, maar we geven ons soms – al is het maar tijdelijk – over aan Satans uitnodiging. Zijn aanvallen gaan door en houden niet op – de duivel houdt hardnekkig vol! Onze vijand bombardeert ons denken dag aan dag met elk wapen wat hij maar tot zijn beschikking





## 2 Strijd in je denken **DAGBOEK**

heeft.

We zijn in een strijd verwickeld – een strijd die woedt en nooit afgelopen is. We kunnen de volledige wapenuitrusting van God aandoen, de vorderingen van de boze tegenhouden en vast staan op het Woord van God, maar we kunnen de oorlog nooit helemaal stoppen. Zolang we leven, blijft ons denken het strijdtoneel van de Satan. De meeste van onze problemen komen voort uit onze denkpatronen, die de problemen veroorzaken die we tegenkomen. Dat is de plaats waar Satan triomfeert – hij biedt iedereen verkeerde gedachten aan. Dat is geen nieuwe truc, speciaal bedacht voor onze generatie – hij begon al met zijn misleidingen in de Hof van Eden. De slang vroeg de vrouw: “Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?” (Genesis 3:1a). Dat was de eerste aanval op het menselijk denken. Eva had de verleider kunnen afwijzen, maar in plaats daarvan vertelde ze hem dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van die ene boom. Ze mochten die zelfs niet aanraken; deden ze dat toch, dan zouden ze sterven.

“Jullie zullen helemaal niet sterven,” zei de slang. “Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad” (vers 4-5). Dat was de eerste aanval en die liep uit op Satans eerste overwinning. Wat we vaak niet doorhebben bij de verleiding en strijd die de vijand op ons richt, is dat het als misleiding tot ons komt. Stel dat hij tegen de vrouw had gezegd: “Eet van de vrucht. Dan breng je ellende, boosheid, haat,



bloedvergieten, armoede en onrecht in de wereld.”

Eva zou dan terugdeinzen en wegrennen. Hij misleidde haar door te liegen en iets te vertellen wat haar aantrekkelijk leek.

Satan beloofde: “Je zult als God zijn. Je zult goed en kwaad kennen.” Wat een prachtig aanbod voor de vrouw. Hij verleidde Eva niet om iets slechts te doen – of formuleerde het in elk geval zodanig, dat wat ze hoorde goed klonk.

Dat is de aantrekkingskracht van de zonde of satanische verleiding altijd. De verleiding is niet om iets slechts te doen, schade aan te richten of onrecht te brengen. De verleiding is dat we iets zullen krijgen.

Satans verleiding werkte bij Eva. “De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan” (Genesis 3:6).

Eva verloor de eerste strijd in haar denken en sinds die tijd zijn we blijven strijden. Maar omdat we de kracht van de Heilige Geest in ons leven hebben, kunnen we overwinnen en we kunnen blijven overwinnen.

---

**Overwinnende God, help me de verleiding van Satan te weerstaan, die mijn denken aanvalt en maakt dat het kwaad goed lijkt. Ik vraag dat in de naam van Jezus Christus. Amen.**