



De uit het water opstijgende arend staat symbool voor 'het Petruspakket',
dat het kind van God een vliegende start in zijn geloof geeft.
Geboren uit water (waterdoop) en Geest (doop in de Geest)
wiekt hij met de snelheid en kracht van een arend op
naar het overwinnende leven door de Geest.

JESAJA 40:31; JOHANNES 3:5; HANDELINGEN 2:38

OVERWINNEND LEVEN SERIE

Redactie

Bram Moelker & André G.L. Wolthuis



1. De Vliegende Start

Bram Moelker

2. Handboek voor Overwinnend Leven

Bram Moelker

(wordt verwacht)

Bezoek de website van de Overwinnend Leven reeks op

www.overwinnendleven.nl

voor nieuwe uitgaven en gratis te downloaden

ondersteunend materiaal.

DE VLIEGENDE START

BRAM MOELKER



DE VLIEGENDE START

– Een goed begin is het halve werk!

Uitgegeven door Arrowz
Postbus 3067
1801 GB Alkmaar
www.arrowz.org

Auteur: Bram Moelker
Redactie: Robert-Jan van de Hoorn
Tekstcorrectie: Leny Veerman
Typografie en omslagontwerp: RonaldGabrielsen.com
Omslagfoto: Gator, Dreamstime.com
Eerste uitgave: december 2009

Overwinnend Leven reeks – deel 1
ISBN 978 94 90489 01 4
NUR 707

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951, tenzij anders aangegeven. Enkele Bijbelverzen zijn door de auteur voorzien van een verklarende term tussen haakjes.

Openbaring 1:6 is ontleend aan de New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2009 Bram Moelker

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, met uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All right reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other – except for brief quotation in printed reviews, without the written permission of the publisher.

INHOUD

Inleiding	9
1. Waarom Jezus?	11
2. Het Petruspakket	21
De eerste stap: bekering	21
De tweede stap: doop in water	24
De derde stap: doop in de heilige Geest	29
3. Eeuwig leven	37
De opstanding der doden	37
Het eeuwig oordeel	39
4. Persoonlijke verantwoordelijkheid	43
Het Woord van God	43
Bidden	51
Vasten	62
Leven van aanbidding	67
Persoonlijke evangelisatie	70



Inleiding

Het vinden van een geschikt boek voor wie meer wil weten over het christelijk geloof, is geen gemakkelijke opgave. Losse studies over uiteenlopende thema's zijn er genoeg. Maar een min of meer complete handleiding om jonggelovigen of geïnteresseerden op weg te helpen, is haast niet te vinden.

Dat was dan ook één van de belangrijkste redenen om *De Vliegende Start* te schrijven, een instructieboek om snel vertrouwd te raken met de kern van de Bijbelse boodschap, uiteraard volledig gebaseerd op de Bijbel zelf als het gezaghebbende Woord van God.

De Vliegende Start zal echter niet alleen nieuwkomers in het geloof tot zegen zijn. Ook wie al een tijdje op weg is, zal hier zeker verrijkende inzichten opdoen.

Zo hopen we met dit boek een sterk fundament te leggen voor vele broeders en zusters in het geloof. Want alleen met een sterk fundament zullen wij in staat zijn om samen een degelijk gebouw te worden, een tempel vol van de heilige Geest, tot eer van onze Heer, Jezus Christus.

Waarom Jezus?

Dit hoofdstuk gaat dieper in op vragen als: Waarom Jezus? Welke cruciale rol speelt Hij en wat verwachten christenen van Hem? Is er werkelijk hoop voor deze wereld en voor mij persoonlijk? Kan ik dankzij Hem werkelijk in vrijheid leven?

Geschapen naar het beeld van God [1.1]

Om te beginnen is het belangrijk te weten dat God ons in de Bijbel laat zien dat de mens *de kroon op Zijn schepping* is. Wij zijn *geschapen naar Zijn beeld* [GENESIS 1:26-27]. Dat wil nogal wat zeggen. Wij zijn gemaakt voor vrede en liefde. Wij zijn gemaakt om een relatie met de Allerhoogste, de Schepper zelf, te hebben en samen met Hem over de schepping te regeren [GENESIS 1:28]. Zo bracht God de door hem geschapen dieren bij Adam om te zien hoe hij ze noemen ZOU [GENESIS 2:19]. Daarin zien we dat we zijn gemaakt voor een verstandelijk partnerschap met Hem, een volwaardige samenwerking tussen God en mens.

Ja, wij zijn gemaakt om te leven en te denken als God [PSALM 8:3-8]. Misschien vraag je je af hoe dat mogelijk is, maar als God je leraar is, kan Hij je ook leren om te worden als Hij [LUCAS 7:40]. Hij schiep de mens niet voor niets naar zijn gelijkenis.

Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus.

– GENESIS 2:7

Mensen zijn geen dieren zoals sommigen beweren. Dieren hebben alleen een lichaam en een ziel. Wij hebben ook een geest. Juist daarin zit een stuk gelijkenis met God, want God is geest [JOHANNES 4:24]. Onze geest maakt mensen zo uniek. Daardoor kunnen wij communiceren met God. Toen er nog geen zonde was communiceerden God en de mens zelfs als gelijkwaardige gesprekspartners. Dat moet geweldig geweest zijn, maar helaas...

Scheiding tussen God en de mens [1.2]

De Bijbel vertelt dat de eerste mensen (Adam en Eva) zondigden door de misleidende woorden van satan (de duivel). Hij vertelde hun dat het goed was om te eten van de vrucht waarvan God gezegd had om daarvan *niet* te eten [GENESIS 2:16-17]. Eva nam als eerste van 'de verboden vrucht' en Adam volgde haar daarin [GENESIS 3:6]. Toen zij dat gedaan hadden, vulden schaamte en schuldgevoel hun hart [GENESIS 3:7]. Ze hadden hun onschuld verloren.

Deze ongehoorzaamheid is wat de Bijbel 'zonde' noemt. Het was een bewuste keuze om God niet te vertrouwen en naar eigen inzicht te handelen. De prachtige relatie die er tussen God en de mens bestond, is erdoor kapot gegaan. Het leidde direct tot een 'geestelijke dood' (het gescheiden zijn van God), die nog gevolgd zou worden door de dood van het lichaam [GENESIS 2:17, 5:5]. Het moment dat Adam en Eva God ongehoorzaam werden en zonde de wereld binnenkwam, wordt 'de zondeval' genoemd.

De zondeval was een afschuwelijke gebeurtenis met dramatische gevolgen. Wij mensen gaan er nog steeds onder gebukt. Elke dag worden we geconfronteerd met de dood in lichamelijke zin, in

onze directe omgeving of via de media. Onze geestelijke dood is de oorzaak van alle angst waarmee we soms te kampen hebben. En van alle ziekte, geweld, boosheid en jaloezie, die geen van ons onbekend zal zijn.

Er is gelukkig geweldig nieuws! God zelf heeft een weg tot herstel gebaad: via Zijn Zoon Jezus. Maar daarover later meer.

Allen hebben gezondigd [1.3]

Zoals we allemaal wel weten, maakt iedereen fouten: nog meer zonde dus. Daarmee berokkenen we heel wat schade aan ons eigen leven en dat van anderen. Bovendien is elke zonde letterlijk en figuurlijk *tegen God* gericht, want Hij is onze Schepper. En omdat Hij zelf voor de volle honderd procent *heilig en rechtvaardig* is, kan Hij niet anders dan ons veroordelen. Onze zonden maken het zelfs onmogelijk om nog tot Hem te naderen. In principe rest ons daarmee alleen nog een *blijvend gescheiden zijn van God*: een eeuwige dood.

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

– ROMEINEN 3:23

Het oude verbond [1.4]

In het Oude Testament – dus nog voordat Jezus naar de aarde kwam – bood God een tijdelijke oplossing. Door middel van een verbond kon de relatie tussen Hem en mensen enigszins hersteld worden. Dit verbond was echter voorbehouden aan één specifiek

volk: Israël. Ook in andere opzichten was het een beperkt verbond. Zo leert de Bijbel dat er geen vergeving mogelijk was zonder dat er bloed had gevloeid [HEBREEËN 9:22]. Om die reden vormde het offeren van bijvoorbeeld stieren en bokken een onderdeel van het verbond. Door te offeren werden de zonden echter niet echt weggenomen, maar alleen bedekt [HEBREEËN 10:1-4].

***Het nieuwe verbond* [1.5]**

Het Nieuwe Testament spreekt van een nieuw verbond dat toegankelijk is voor *alle* volken. Het is ook een veel *beter* verbond dan het oude. In het nieuwe verbond worden de zonden namelijk niet slechts bedekt, maar *geheel weggenomen* [HEBREEËN 9:13-14]. Daarvoor was wel een *volmaakt en zondeloos offer* nodig. De enige mens die aan deze eisen voldeed, was Jezus [1 PETRUS 1:19-21]. Dat is de reden waarom alleen Hij, de *Zoon van God* [JOHANNES 20:31], in staat was om zijn leven *als een losprijs* voor ons te geven [MARCUS 10:45]. Alle zonden die tegen ons getuigen, zijn nu uitgewist [KOLOSSENZEN 2:13-14].

Jezus opende deze mogelijkheid, dit nieuwe verbond, door aan het kruis te sterven, op de derde dag uit de dood op te staan en zich te zetten aan de rechterhand van de Vader [LUCAS 23:33-55, 24:1-12]. Zoals gezegd is het nieuwe verbond voor alle volken toegankelijk, voor iedereen, maar daarvoor is wel geloof nodig: geloof in Jezus als onze Heer en Heiland (Redder). In hoofdstuk 2 gaan we daar dieper op in.

Het Petruspakket

In Handelingen geeft Petrus ons *drie duidelijke stappen* van de *volledige wedergeboorte*:

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

– HANDELINGEN 2:38

Deze drie stappen horen bij elkaar, want Petrus predikt ze als één pakket. Daarom worden ze ook wel ‘het Petruspakket’ genoemd: [1] bekering, [2] waterdoop en [3] het ontvangen van de Heilige Geest, een synoniem voor de doop in de Heilige Geest.

De eerste stap: bekering

Voordat we de waterdoop en de doop in de heilige Geest behandelen, kijken we eerst naar de eerste en belangrijkste stap.

Bekering is een besluit [2.1]

Misschien vraag je je af waarvan we ons nu eigenlijk moeten bekeren. Of misschien zeg je: ‘Van onze zonden natuurlijk!’ Maar dan nog... Het kan zijn dat we bepaalde zonden in ons leven hebben zonder ons daarvan bewust te zijn.

Als de Bijbel spreekt over *bekering*, dan gaat het met name om *bekering van ons ongeloof tot het ware geloof*, namelijk geloof in Jezus Christus als Zoon van God, die voor onze zonden gestorven is [HANDELINGEN 2:37-38]. Dit houdt in dat je het *besluit* neemt om Hem als jouw Heer te erkennen en te volgen voor de rest van je leven. Je ontvangt daarbij vergeving van zonden. Aan dit besluit geef je uiting door je te laten *dopen* in water. Al die andere zonden moeten ook aan de orde komen, maar dat is een veranderingsproces dat na je *bekering* begint en de rest van je leven doorgaat [1 TESSALONICENZEN 5:23]. Daarom wordt het ook wel ‘het heiligingsproces’ genoemd.

Zoals gezegd, *bekering* is een besluit. Het Griekse woord duidt op een *verandering van je gedachten* gevolgd door een daadwerkelijke *ommekeer*. Heel actief dus. Ook het Hebreeuwse woord betekent letterlijk: omkeren. Het gaat om een *bewuste keuze* die wij maken op het moment dat wij overtuigd worden.

Drie sleutels [2.2]

Lees eens de gelijkenis van de verloren zoon [LUCAS 15:11-32]. We ontmoeten daarin een jonge man die zijn vader vroeg om hem alvast zijn deel van de erfenis te geven. Het kon hem kennelijk niet schelen of zijn vader al dood was of nog leefde. Zo vertrok hij naar een veraf gelegen land, waar hij zijn bezittingen verkwistte in een leven van overdaad. Op een gegeven moment kwam er een grote hongersnood over dat land en begon de jongeman gebrek te lijden. Toen hij uiteindelijk geen kant meer op kon, besloot hij om naar zijn vader terug te keren.

In dit verhaal vinden we *drie belangrijke sleutels* met betrekking tot bekering:

1. Erkentenis: *Toen kwam hij tot zichzelf...* [VERS 17].
2. Verandering van gedachten / besluit: *Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan...* [VERS 18].
3. Actie: *En hij stond op en keerde naar zijn vader terug* [VERS 20].

Geloof is voorwaarde [2.3]

Zonder geloof is het onmogelijk Hem (God) welgevallig te zijn.

- HEBREEËN 11:6

Als wij geen geloof in God hebben, is er geen enkele basis voor een relatie met Hem. We worden ook puur en alleen door geloof behouden en niet door werken, zodat niemand in zichzelf kan roemen en zeggen: 'Ik heb dit op eigen kracht gedaan [EFEZIËRS 2:8-9].' Nee, God heeft het voor ons gedaan en Hem komt alle eer toe.

Het woord voor geloof in het Hebreeuws (de oorspronkelijk taal van het Oude Testament) is *emoena* en betekent letterlijk 'vast vertrouwen'. Het kan ook 'vastheid' of 'onbeweeglijkheid' betekenen. Geloof is dus *zekerheid*. Het is volgens de Bijbel ook de enige basis voor een *rechtvaardig leven* [ROMEINEN 1:17, 3:21-26].